

Hum hum från Humlegården

Text & musik: Ragnar Borge Dahl

Arr: Lars Winnerbäck

/a /g# /f# /e /d# /c# /h

E A
När solen sjunker i eden
B E
och när vägen leder till skärselden
A
Smyger några ur leden
B E
för att vandra hemåt igen

G# C#m
Och när dom sagt hur du ska vandra
F#(m) B (B7)
och delat ut alternativ
G# C#m
så finns det ändå många andra
F#(m) B (B7)
men från ett annat perspektiv

A E
För ingen människa på jorden
H E
kan bestämma över ditt liv, vi sjunger
Hum hum från Humlegården
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum från Humlegården
i skuggen under ett träd

Mellanspel som intro.

Du som är ledsen och ensam
och funderar över vad klockan är
Du som har ingen att gå till
men väntar tåligt för det.

Och du som nästan tappat sugen
och är på vippen att ge upp
kom och lyssna på vårt budskap
och ta kontakt med våran grupp

För det finns inga bättre kamrater
och inga tätare led, du sjunger
Hum hum från Humlegården
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum från Humlegården
i skuggen under ett träd

Mellanspel som intro.

Och du som trampar din nästa
och aldrig ångrar dom sår du ger

du har det bättre ställt än dom flesta
Men du söker ständigt få mer

Men du ska snart nog tappa färgen
Och få din första nervkollaps
Och det ska isa in i märgen
från varje negativ synaps

Och då hjälper det föga att vädja
till paradiset in spe, vi sjunger
Hum hum från Humlegården
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum från Humlegården
i skuggen under ett träd

Jag sjunger rakt ur mitt hjärta
men aktar mig noga för övertramp
har aldrig nånsin begärt att
få skada er gyllene ramp

Med er clowner upp på scenen
Det är er maskeradparad
Er mimik syns rakt igenom
Och ni gör ingen människa glad

Med egot på första raden
under kapitalets regi, vi sjunger
Hum hum från Humlegården
Det är så det är mellan blad och gräs
Hum hum från Humlegården
i skuggen under ett träd

Vi sjunger...