

Ik pluk 'n ster

Tekst en muziek: M. Schreijenberg
E. Hartkamp

instr.

Couplet

Nach-ten lig ik nog van jou te dro-men— ook al zijn wij ja-ren bij el-kaar.

Al-les is tot nu toe uit-ge-ko-men,— zelfs de klei-ne dro-men wer-den waar.

Woorden o-ver jou zijn o-ver-bo-dig,— wat ik zeg-gen wil is wat ik voel.

Daar-voor heb ik geen be-lof-tes no-dig,— al-leen maar dat ge-luk-kig-ge ge-

Refrein

voel. Ik pluk een ster al-leen voor jou. Al zijn er dui-zen-den die

stra-len,— maar de-ze geeft het mooi-ste licht en be-to-vert jouw ge-

Untitled - 4

zicht als een en-gel in de nacht. Ik pluk al-leen die ster voor jou,

zo - dat ie nooit meer kan ver - dwa-len,— zal on - ze lief - de steeds ver -

ta - len— en geeft aan ons de stil - le kracht.

2. Wat is er nog mooier in het leven
Als er iemand zoveel van je houdt
Die jou het gevoel maar steeds blijft geven
Dat er aan een toekomst wordt gebouwd

Liefde is vandaag maar ook voor morgen
Want de tijd die staat niet even stil
Liefde blijft net als een schat verborgen
De kaart die ligt bij ons en zegt hoeveel